

## Deltaexcursie



Zaterdag 8 februari om 6.00 uur in de ochtend begon de vogelexcursie richting Zeeland, Goeree-Overflakkee en de Tweede Maasvlakte. We waren met 9 deelnemers. Helaas hebben drie personen op het laatste moment af moeten zeggen. Excursieleider was onze voorzitter Co Dooms die als "echte" Zeeuw de mooiste plekjes wist te vinden.

De buienradar werd tijdens de reis goed in de gaten gehouden. Er was namelijk veel regen en wind

voorspeld, maar de verwachting was dat het rond 10.00 uur weer droog zou zijn. Net na zonsopkomst waren we in Barendrecht. Er was weinig zon te bekennen en het regende hard. We waren naar deze plas gereden om de Buffelkoepeend te zien. In de regen zochten we met de telescoop de plas af. Een aantal mensen had zich met verrekijker verscholen in een hutje. Helaas konden we de eend niet vinden en we stonden op het punt om verder te gaan totdat Annie Koldewey riep dat ze de eend zag. Dat klopte, de eend was vlakbij en wij hadden er met zijn allen overheen gekeken. De Buffelkoepeend is een vrij klein eendje (kleiner dan een kuifeend) dat vaak duikt. Missie Barendrecht toch geslaagd!

De volgende missie was de Arendbuizerd. Deze buizerd verblijft al enkele maanden op de Tweede Maasvlakte. Voor veel van ons was het de eerste kennismaking met de Tweede Maasvlakte wat op zich al een mooie ervaring was. Het was droog toen we hier aankwamen maar het waaide wel erg hard. Bij het terrein waar de buizerd altijd zit zagen we niets, ook geen andere vogels. We besloten om nog verder de Tweede Maasvlakte op te rijden. Voordat we het terrein voorbij waren meende Jaap de Jong de Arendbuizerd te zien. Alle auto's snel omgedraaid en ja hoor, daar was de vogel. Hij vloog vanwege de wind steeds vlak boven de grond. Je zag hem steeds maar even, maar ook hier, missie geslaagd.



Hierna gingen we op weg naar de Brouwersdam. In de auto konden we weer warm worden want door de wind was het wel koud. Op de Brouwersdam zijn we op verschillende plekken gestopt. De wind viel hier naar verhouding mee, omdat hij vanuit de zijkant kwam. Ook de zon liet zich nog zien. Bij de eerste stop zagen we Kuifduikers, Zwarte Zee-eenden en Middelste Zaagbekken. Deze eenden waren bijna langs de gehele Brouwersdam te zien. Prachtige andere soorten

waren de IJseenden, de IJsdruiker en voor mij persoonlijk de Roodhalsfuut. Ik vergeet helemaal de



Grote Jager te vermelden die vlak voor ons langs vloog en een prachtige vliegshow opvoerde, waar zelfs Co van onder de indruk was. Ook de Sneeuwgorzen waren een leuke verrassing. Willy is er met zijn fototoestel nog achter aangegaan. Hij heeft ook een mooie foto van de IJseenden gemaakt. Bij de 'uitlaat' zijn altijd zeehonden te zien, nu ook weer. Deze Grijsze Zeehonden lieten zich goed bekijken.

Bij een strandtent bij de Brouwersdam, die gelukkig wel open was, hebben we wat warmes genomen en een stuk appeltaart gegeten. Door het haardvuur waren we er lekker opgewarmd. Onze reis vervolgde zich naar de binnenwateren/meren van Zeeland en de Stormvloedkering. Onderweg richting Haamstede zagen we vlakbij de Stompe Toren een groepje auto's staan met opgewonden vogelaars in de berm. We stopten om zien wat zij hadden gevonden. *In Zeeland zie je trouwens overal bij watergebieden wel een aantal vogelaars staan (goed op letten dus!).* Vlak aan de dijk was een Rosse Franjepoot aan het foerageren. We konden hem bijna aanraken. Weer goed voor veel foto's. Ook zagen we in dit stuk de Kleine Zilverreiger en de Dwergstern.



Na het zien van de rosse franjepoot heeft de groep zich gescheiden. Vier personen bleven een dagje langer in Zeeland om te vogelen. De vijf andere personen gingen weer richting het Oosten. Zij wilden op de terugweg naar huis nog graag de Flamingo's bij Batenoord zien. De groep die terug is gegaan heeft inderdaad de Flamingo's nog gespot. De andere groep heeft dit de volgende dag op de terugweg gedaan. De groep die een dag langer bleef heeft de nacht

doorgebracht in Hotel Zuiderduin te Westkapelle (mooi hotel, grote kamer met een goed bed, lekker eten, ruim ontbijt en dat alles voor een redelijke prijs). Na al die wind (en enkele pilsjes en een heerlijke maaltijd) was het slapen geen enkel probleem.

De volgende ochtend is er eerst gevogeld op de zeedijk bij Westkapelle, terwijl de windkracht tot niveau 8 was opgelopen. Gelukkig konden we boven op de dijk uit de wind staan en zagen we nog een paar leuke soorten voorbij komen (bijv. de Dwergmeeuw, Paarse Strandloper en een aantal



duikers). Ook aan de binnenzijde van de dijk is een prachtig natuurgebied (Noordervroon) ontstaan. Hier veel ganzen, eenden, plevieren en steltlopers. Op de terugreis langs de diverse vogellocaties zijn nog mooie soorten waargenomen, zoals de Roze Pelikaan (die helaas ontsnapt blijkt te zijn uit een dierentuin), Sneeuwgans, Zwarte Rotgans, Lepelaar, Kluten, de Dwerggans en wederom een Rosse Franjepoot. Eén gebied wil ik niet onvermeld

laten en dat is de zuidkust op Schouwen Duivenland tussen de Burg-Haamstede en Zierikzee. Een zeer vogelrijk gebied met een voor Nederlandse begrippen 'forse' afmeting. Wat een geweldige ervaring!

Al met al een zeer geslaagd weekend, ondanks de slechte weersvoorspellingen die gelukkig heel erg meevielen. De harde wind maakte er een echte vogelreis van waar nog regelmatig over gesproken zal worden.

Ik heb niet alles opgenoemd (een kleine tachtig soorten) van wat we hebben gezien maar heb een selectie gemaakt van de 'mooiste' en bijzondere soorten.

Een weekendje om over te doen. Ook in het voorjaar. Ik heb mijn ogen uitgekeken bij het zien van zoveel mooie natuurgebieden. Ik ben meer dan vijftien jaar en mijn man wel vijfendertig jaar in Zeeland op vakantie geweest, maar we zijn ons nooit bewust geweest van zoveel mooie (vogel-) plekken.

Marina Pruyzers

Foto's: Willy Smeenk