

12-3-2013

Vandaag zijn wij om 8.30 uur begonnen met het maken van een brug naar het eilandje. Hiervoor hebben we een drietal boompjes gebruikt en een paar steigerplanken. Met een touw als railing konden we hierover gemakkelijk het eiland bereiken.



*De wand is nauwelijks nog zichtbaar*

's Morgens waren aanwezig: Jan Bosma, Anton Stortelder, Bas Voerman, Willie Smeenk, Luuk de Haan en ik zelf.

Er is hard gewerkt en tegen de middag was de wand al weer behoorlijk zichtbaar.

Ik heb voornamelijk met een motorzaag houtopslag en wat riet voor de wand weggezaagd.

Jan en Anton hebben met een zaagbeugel en iep ook het een en ander weggehakt en alles verwerkt in een houtril langs het water.

Willie, Luuk en Bas, zijn met een bosmaaier en een heggenschaar het houtopslag en de braamstruiken boven op de bult te lijf gegaan.

Later heb ik met lieslaarzen aan, nog meer riet met de bosmaaier voor en naast de wand weggemaaid.



*De 5 meter lange brug met railing is klaar.*



*Willy snoeit takken weg voor een eerste open plek*

Co en Rob zijn ondertussen ook even wezen kijken.

's Middags had Co nog even weer overleg met Lap (eigenaar van de waterplas) over de opslag van het zand en hoe er mee om te gaan in het nieuwe broedseizoen van de Oeverwaluwen.

Ook is er geregeld dat donderdag een kuub zand wordt gebracht bij de ingang van het bos.



*Jan Bosma, Bas Voerman, Anton Stortelder, Willie Smeenk en Luuk de Haan*

's Middags heeft Henk Lammers de plaats ingenomen van Luuk en Anton.

Hij is nog opnieuw naar huis geweest om een grondboor op te halen.

Hiermee zijn de gaten in de wand zoveel mogelijk uitgeboord. Er zaten nogal wortels in van brandnetel en braam.

Ook wortels van boven waren tot in de gaten gegroeid.



*Henk boort verder*

Tegen vier uur hebben we het bijtje er bij neer gegooid en de spullen opgeruimd.  
Wat dikkere stammetjes (hadden we apart gegooid) heb ik meegenomen voor brandhout.